



Fuck! Scheetje!

Beste Voorstenaren

We zijn het misschien vergeten, maar er was nogal wat rumoer in het land om de kreet 'fuck de koning'. Justitie greep in. Vorig jaar was er een akkefietje met een propje papier of zoiets dat naar de Gouden Koets gegooid werd en dan was er ook nog De Schreeuw (op de Dam). Wat er dan toch in die hoofden van justitie en rechters omgaat om zo rigoureuus tegen deze mensen op te treden! Ik snap het niet. Terecht schreef een krant dat wat dat betreft Nederland lijkt op Thailand. Even pathologische reactie als het om het koningshuis gaat. Dit terzijde.

Maar dit is meer folklore van ons Nederlands Justitieel apparaat. Leuk om op vakantie te vertellen tegen buitenlanders.

Het vrije woord

Wat wel opvalt, is het verschijnsel 'het vrije woord' of 'vrijheid van meningsuiting' enzovoort. Van Gogh, de held van semi-intellectueel Amsterdam en voortgezet door De Held Van Het Vrije Woord: ons aller Wilders kon en kan de meest gemene, beledigende taal uitbraken onder het mom van het Vrije Woord. Er is ook nog zoiets als wellevendheid. Je kunt hetzelfde zeggen maar in beleefde termen. Is veel moeilijker maar wel creatiever.

Neem het woord 'fuck'

Sinds 1950 in Nederland is fuck een uitroep van ergernis. Zoals: verdorie (1889. Bet: God verdorre je), of sapperloot, sakkerloot (1612 bet. Heilige doop-sacra lotto, latijn) of godsamme (1950, uitroep van schrik. Bet. God zal me...daarna invullen wat je denkt dat God zal doen met je) of sodomieter (1853, scheldwoord. Heeft iets met homoseksualiteit te maken, gaat terug tot Genesis 18 en 19 en de stad Sodom) of – tot slot: verdomme(1201 iemand vervloeken).

Dus

Veronderstel dat er geroepen was: 'sapperloot'. En als ik tegen de politieagent die mij bekeurt roep: 'verdorie', dan zou dat harder aan moeten komen als 'fuck'. Ik vermoed dat justitie dat woord 'fuck' uit het Engels vertaalt en dan betekent het 'neuken'. Maar in onze eigen taal betekent het gewoon een uitdrukking van boosheid.

We moeten het allemaal niet zwaarder maken als nodig is. Je hoort het natuurlijk niet tegen een koning te roepen, tegen niemand eigenlijk. Ook niet tegen agenten. Maar ja, goh, soms heb je je niet onder controle. En 'fuck' is in de mode. Sinds 1950!

Alles zeggen

Alles zeggen, vrijheid van meningsuiting? Eigenlijk ben je niet bezig met de bekende vrijheid van meningsuiting maar gewoon de ander belachelijk te maken om zijn geloof, opvattingen of wat dan ook. En dat is gewoon laf. En een lafaard zijn vind ik het ergste van alles

Groeten ook aan jullie huisgenoten, die als iemand een windje laat, het niet hoort te hebben over een scheet, maar als iemand een hondje ziet en roep 'wat een scheetje' dan kan dat wel. Scheet niet, scheetje wel. Verdorie wel, fuck niet.