



de Nar Voorst

aan het hof van

Zoek de verschillen en overeenkomsten

Wat is de overeenkomst tussen de heer Wilders en de imam van de Deventer Moskee? Beiden zijn predikers. Wat is het verschil tussen de heer Wilders en de imam van de Deventer Moskee? Heer Wilders preekt uit de Fabeltjeskrant en de imam van de Deventer Moskee uit de Koran. Nog niet zolang geleden zag ik bij een tweedehands winkel het Boekenweekgeschenk van 2007 liggen: De Brug van Geert Mak. Geen beter boekje had ik kunnen treffen om een goed inzicht te krijgen in de kijk van moslims op de wereld. In zijn boek voert de schrijver personen op die het gezicht worden van de moslim en van de Islam. Een voorbeeld, want dat werkt het beste. In cartoons tekenen ben ik niet zo goed. Geert Mak in De Brug, pagina 44 in laatste alinea en bladzijde 45 in de eerste alinea:

‘Het was november 1914, en het pro-Duitse regime van de Jong-Turken weigerde nog langer neutraal te blijven in de beginnende Europese oorlog. De moefti van Istanbul riep- net als trouwens zijn christelijke collega’s in Berlijn, Parijs, Sint-Petersburg en Londen- op tot een heilige oorlog: ‘Degenen die hierin sneuvelen zullen de eer van het martelaarschap verwerven.’ Over veertien dagen zal ik proberen samen te vatten wat Mak schrijft over de eerwraak. En zo heb ik nog een paar van die items, zoals het hoofddoekje. Het gaat niet om goed- of afkeuren, maar om een klein beetje te proberen die andere cultuur te begrijpen, al was het maar alleen voor mezelf. Ik koester niet de illusie dat ik verstarde en versteende denkbeelden kan veranderen. Wie de ander echt haat, zal in die haat blijven om tenslotte, zo leert de geschiedenis, in die haat ten onder te gaan. Wat erg jammer blijft

Hartelijke groeten, ook aan jullie huisgenoten, van wie ik aanneem dat ze voordat een oordeel wordt uitgesproken, de zaken bestudeerd hebben en niet als een geit (!) zonder achterwerk stemmingmakers achterna lopen van

Renier van Bronsheim